

De kender til at være tålmodige, og hvordan de hele tiden skal udvise Kristi mildhed og venlighed. Gennem Kristi Ånd når de sjæle, som er i mørke og oprør imod Guds hellige lov, og de præsenterer sandheden som den er i Ham. De er ikke tavse partnere, men samarbejdere med Gud, medens de længes efter at give deres vidnesbyrd for Kristus, således at de kan trøste andre med den samme trøst, som de selv er blevet trøstet med. Hvis de bliver mismodige og mister deres iver, fordi andre, som har været troende længere end de selv, udviser ligegyldighed, må de bede mere og arbejde des hårdere, for at de ikke skal blive apatiske som dem og derved blive utro og skuffe Mesteren, som har givet hvert menneske sin særlige opgave.

Atmosfæren i mange kirker er undertrykkende, fordi de ikke lader den friske luft, som kommer fra Guds Trone, komme ind. Deres liv er ikke skjult med Kristus i Gud. De sørger ikke for at underkaste sig Kristi disciplin medens de konstant forsøger at lære sig Kristi dyder og skaffe sig den visdom, som Talsmanden hele tiden er klar til at tildele dem. Uden konstant og voksende interesse i Kristi sag, vil de ikke, og kan ikke være Guds medarbejdere.

De, som er selvcentrerede mister værdifulde muligheder. ”I er verdens lys”. En overskyet himmel vækker ikke dejlige følelser, men når skyerne deles og solens glade ståler skinner, siger vi at det er som et smil fra Gud. Og når det sørgende ansigt lyser op og sender milde stråler af glæde til os, bliver vi trøstet. Selvom der ikke siges et eneste ord, kan vi se Jesu lys i menneskets ansigt. Det lys, som skinner på os, skal ikke samles og gemmes, men skal gives til andre i klare stråler. Det skal være et attraktivt lys. Sindet skal fyldes med alt hvad Jesus vil lære os, og det, som Han vil få os til at huske så det kan styrke, velsigne og støtte os, og give os fred. Men denne velsignelse kan kun bevares og forøges ved at dele den med andre. Det som tiltrækker os er himmelens lys, og dét, der er vor sikkerhed, er Kristi ord og løfter. Disse løfter må vi stole på og derigennem åbenbare Kristus for verden. Vi må vise solside af vor religion og ikke tillade os at kaste skygger

De kender til at være tålmodige, og hvordan de hele tiden skal udvise Kristi mildhed og venlighed. Gennem Kristi Ånd når de sjæle, som er i mørke og oprør imod Guds hellige lov, og de præsenterer sandheden som den er i Ham. De er ikke tavse partnere, men samarbejdere med Gud, medens de længes efter at give deres vidnesbyrd for Kristus, således at de kan trøste andre med den samme trøst, som de selv er blevet trøstet med. Hvis de bliver mismodige og mister deres iver, fordi andre, som har været troende længere end de selv, udviser ligegyldighed, må de bede mere og arbejde des hårdere, for at de ikke skal blive apatiske som dem og derved blive utro og skuffe Mesteren, som har givet hvert menneske sin særlige opgave.

Atmosfæren i mange kirker er undertrykkende, fordi de ikke lader den friske luft, som kommer fra Guds Trone, komme ind. Deres liv er ikke skjult med Kristus i Gud. De sørger ikke for at underkaste sig Kristi disciplin medens de konstant forsøger at lære sig Kristi dyder og skaffe sig den visdom, som Talsmanden hele tiden er klar til at tildele dem. Uden konstant og voksende interesse i Kristi sag, vil de ikke, og kan ikke være Guds medarbejdere.

De, som er selvcentrerede mister værdifulde muligheder. ”I er verdens lys”. En overskyet himmel vækker ikke dejlige følelser, men når skyerne deles og solens glade ståler skinner, siger vi at det er som et smil fra Gud. Og når det sørgende ansigt lyser op og sender milde stråler af glæde til os, bliver vi trøstet. Selvom der ikke siges et eneste ord, kan vi se Jesu lys i menneskets ansigt. Det lys, som skinner på os, skal ikke samles og gemmes, men skal gives til andre i klare stråler. Det skal være et attraktivt lys. Sindet skal fyldes med alt hvad Jesus vil lære os, og det, som Han vil få os til at huske så det kan styrke, velsigne og støtte os, og give os fred. Men denne velsignelse kan kun bevares og forøges ved at dele den med andre. Det som tiltrækker os er himmelens lys, og dét, der er vor sikkerhed, er Kristi ord og løfter. Disse løfter må vi stole på og derigennem åbenbare Kristus for verden. Vi må vise solside af vor religion og ikke tillade os at kaste skygger

ved at tvivle. Knurren og beklagelser vil aldrig give det rette indtryk af hvad Jesus har lovet enhver, som tror på Ham, accepterer Hans Ord og bliver dette ords gøre.

”Fred efterlader jeg jer, min fred giver jeg jer; jeg giver ikke som verden giver. Jeres hjerte må ikke forfærdes og ikke være modløst.” ”vær ikke bekymrede for noget, men lad i alle ting jeres ønsker komme frem for Gud, idet I beder og bønfalder under taksigelse; så skal Guds fred, som overgår al forstand, bevare jeres hjerter og jeres tanker i Kristus Jesus.” Lad Guds fred herske i jeres hjerter.

Lad Kristi ord bo i rigt mål hos jer. Undervis og forman med al visdom hinanden med salmer, hymner og åndelige sange, syng med tak i jeres hjerte til Gud. Kristi disciple skal ikke gå omkring med urolige, bekymrede udtryk, som om han er trøstesløs. Kristus sagde, ”Jeg vil ikke efterlade jer faderløse”.

I disse sikre ord findes de rige løfter af én, som har tilkendegivet hvor meget Han elsker og værdsætter mennesket, og vi burde altid huske på, at vi er Guds medarbejdere. Og eftersom vi er forbundet med Jesus på denne måde, skal vi også, til enhver tid, udvise Kristi ånd; vi må ikke lade os synke ned i modløshed, for om Kristus er det sagt, ”Han udbreder ret med troskab, vansmægter, udmattes ikke...” Es. 42:3,4. Der vil komme uventede skuffelser. Jesus blev ofte bedrøvet over menneskenes hårdhertighed, og du vil få den samme erfaring. Dine bønner, dine tårer, dine indtrængende anmodninger vil måske ikke vække nogen respons. Hjerter er døde i overtrædelse og synd. Der ser ikke ud til at være nogen anger, men kun ligegyldighed og modstand, og fra nogle enddog foragt, der hvor du troede at sejren var sikker. Men du skal ikke sænke din indsats. Hvis én afviser dig, så vend dig til en anden. Tro på, at Talsmanden vil gøre det arbejde, som er umuligt for dig. Hav tro på de velsignede løfter, som Kristus har givet dig. Arbejd med velgørenhed og uovervindelig mod, for dette er nødvendigt hvis du vil have success. Når vi gør det rette, da lad os ikke blive trætte, thi vi skal høste til sin tid, såfremt vi ikke giver tabt.

ved at tvivle. Knurren og beklagelser vil aldrig give det rette indtryk af hvad Jesus har lovet enhver, som tror på Ham, accepterer Hans Ord og bliver dette ords gøre.

”Fred efterlader jeg jer, min fred giver jeg jer; jeg giver ikke som verden giver. Jeres hjerte må ikke forfærdes og ikke være modløst.” ”vær ikke bekymrede for noget, men lad i alle ting jeres ønsker komme frem for Gud, idet I beder og bønfalder under taksigelse; så skal Guds fred, som overgår al forstand, bevare jeres hjerter og jeres tanker i Kristus Jesus.” Lad Guds fred herske i jeres hjerter.

Lad Kristi ord bo i rigt mål hos jer. Undervis og forman med al visdom hinanden med salmer, hymner og åndelige sange, syng med tak i jeres hjerte til Gud. Kristi disciple skal ikke gå omkring med urolige, bekymrede udtryk, som om han er trøstesløs. Kristus sagde, ”Jeg vil ikke efterlade jer faderløse”.

I disse sikre ord findes de rige løfter af én, som har tilkendegivet hvor meget Han elsker og værdsætter mennesket, og vi burde altid huske på, at vi er Guds medarbejdere. Og eftersom vi er forbundet med Jesus på denne måde, skal vi også, til enhver tid, udvise Kristi ånd; vi må ikke lade os synke ned i modløshed, for om Kristus er det sagt, ”Han udbreder ret med troskab, vansmægter, udmattes ikke...” Es. 42:3,4. Der vil komme uventede skuffelser. Jesus blev ofte bedrøvet over menneskenes hårdhertighed, og du vil få den samme erfaring. Dine bønner, dine tårer, dine indtrængende anmodninger vil måske ikke vække nogen respons. Hjerter er døde i overtrædelse og synd. Der ser ikke ud til at være nogen anger, men kun ligegyldighed og modstand, og fra nogle enddog foragt, der hvor du troede at sejren var sikker. Men du skal ikke sænke din indsats. Hvis én afviser dig, så vend dig til en anden. Tro på, at Talsmanden vil gøre det arbejde, som er umuligt for dig. Hav tro på de velsignede løfter, som Kristus har givet dig. Arbejd med velgørenhed og uovervindelig mod, for dette er nødvendigt hvis du vil have success. Når vi gør det rette, da lad os ikke blive trætte, thi vi skal høste til sin tid, såfremt vi ikke giver tabt.