

Ande, hur de ska nå folk. De vet hur de ska ha tålmod, och hur de i alla situationer ska visa Kristi ödmjukhet och mildhet. Genom Kristi Ande når de själar i mörker och uppror mot Guds heliga lagar, och presenterar sanningen sådan som den är, för dem. De är inte tysta partners, utan arbetare tillsammans med Gud, som längtar efter att ge sitt vittnesbörd för Kristus, så att de kan hjälpa andra med den tröst som de har blivit hjälpta av. Om de blir missmodiga och förlorar sin iver, eftersom de som har varit troende länge är så ointresserade, då behöver de be mer och arbeta hårdare, så att de inte faller i samma apati och blir otrogna, och gör sin Mästare som har gett en uppgift till varje människa, besviken.

Atmosfären i många församlingar är tryckande, eftersom de inte släpper in den friska luften som kommer från Guds tron. Deras liv är inte gömda med Kristus hos Gud. De underkastar sig inte ständigt Guds fostran, de söker inte att tillägna sig hans dygder och uppnå den visdom som Hjälparen alltid är redo att ge. Utan ett ständigt växande intresse för Kristi sak kommer de inte, kan de inte, vara Guds medarbetare.

De som är självcentrerade förlorar de allra dyrbaraste tillfällen. ”Ni är världens ljus.” En molnig himmel väcker inte behagliga känslor, men när molnen skingras och solens sköna strålar skiner fram kan vi säga att det är som Guds leende. Och när det sorgsna ansiktet lyser upp och sänder ut behagliga strålar av gladlythet känner vi oss tröstade. Även om inte ett enda ord uttalas ser vi Jesu ljus i det mänskliga ansiktet. Det ljus som lyser över oss ska inte samlas på hög utan ges till andra i klara, stabila strålar. Det ska vara ett tilldragande ljus. Sinnet ska fyllas med allt det som Kristus vill lära oss, och det som han vill påminna oss om, det som kommer att styrka, välsigna och trösta oss, och ge oss hans frid, men denna stora välsignelse kan behållas och förökas bara genom att sprida den till andra. Himlens lockelse är vårt ljus, Kristi ord och löften är vår säkerhet. På dessa måste vi lita och uppenbara Kristus för världen. Vi måste hålla vår religions solside

Ande, hur de ska nå folk. De vet hur de ska ha tålmod, och hur de i alla situationer ska visa Kristi ödmjukhet och mildhet. Genom Kristi Ande når de själar i mörker och uppror mot Guds heliga lagar, och presenterar sanningen sådan som den är, för dem. De är inte tysta partners, utan arbetare tillsammans med Gud, som längtar efter att ge sitt vittnesbörd för Kristus, så att de kan hjälpa andra med den tröst som de har blivit hjälpta av. Om de blir missmodiga och förlorar sin iver, eftersom de som har varit troende länge är så ointresserade, då behöver de be mer och arbeta hårdare, så att de inte faller i samma apati och blir otrogna, och gör sin Mästare som har gett en uppgift till varje människa, besviken.

Atmosfären i många församlingar är tryckande, eftersom de inte släpper in den friska luften som kommer från Guds tron. Deras liv är inte gömda med Kristus hos Gud. De underkastar sig inte ständigt Guds fostran, de söker inte att tillägna sig hans dygder och uppnå den visdom som Hjälparen alltid är redo att ge. Utan ett ständigt växande intresse för Kristi sak kommer de inte, kan de inte, vara Guds medarbetare.

De som är självcentrerade förlorar de allra dyrbaraste tillfällen. ”Ni är världens ljus.” En molnig himmel väcker inte behagliga känslor, men när molnen skingras och solens sköna strålar skiner fram kan vi säga att det är som Guds leende. Och när det sorgsna ansiktet lyser upp och sänder ut behagliga strålar av gladlythet känner vi oss tröstade. Även om inte ett enda ord uttalas ser vi Jesu ljus i det mänskliga ansiktet. Det ljus som lyser över oss ska inte samlas på hög utan ges till andra i klara, stabila strålar. Det ska vara ett tilldragande ljus. Sinnet ska fyllas med allt det som Kristus vill lära oss, och det som han vill påminna oss om, det som kommer att styrka, välsigna och trösta oss, och ge oss hans frid, men denna stora välsignelse kan behållas och förökas bara genom att sprida den till andra. Himlens lockelse är vårt ljus, Kristi ord och löften är vår säkerhet. På dessa måste vi lita och uppenbara Kristus för världen. Vi måste hålla vår religions solside

i sikte istället för att bli en skugga genom att uttrycka tvivel. Att knota och klaga kommer aldrig att ge rätt intryck av vad Jesus har lovat till alla som vill förtrösta på honom, acceptera hans ord, och bli dess görare.

”Frid lämnar jag efter mig åt er. Min frid ger jag er. Inte ger jag er en sådan frid som världen ger.” ”Gör er inte bekymmer”. ”Låt inte era hjärtan oroas och var inte modlösa.” ”utan låt Gud i allt få veta era önsknings genom åkallan och bön med tacksägelse. Då skall Guds frid, som övergår allt förstånd, bevara era hjärtan och era tankar i Kristus Jesus.” Låt Kristi frid regera i era hjärtan.”

”Låt Kristi ord rikligt bo hos er med all sin vishet. Undervisa och förmana varandra med psalmer, hymner och andliga sånger och sjung med tacksamhet Guds lov i era hjärtan.” Kristi lärjunge ska inte ha en bekymrad, ängslig uppsyn, som om han var utan tröst. Kristus sa, ”jag ska inte lämna er faderlösa”.

Det finns i dessa rika löften, det säkra ordet från en som har bevisat hur mycket han älskar och värdesätter människan, och vi borde alltid minnas att vi är Guds medarbetare. Och när vi så är sammanlänkade med Jesus, måste vi visa Kristi ande vid alla tillfällen. Vi får inte bli modlösa eftersom det är sagt om Kristus, ” Han skall inte förtrötts eller brytas ner”.

Oväntade missräkningar kommer. Jesus var ofta bedrövad över folkets hårda hjärtan, och du kommer att ha liknande erfarenheter. Dina vädjanden, dina tårar, dina enträgna böner kan misslyckas att väcka gensvar. Hjärtan är döda i överträdelser och synder. Det verkar inte finnas någon ånger, bara ointresse och motstånd, och från vissa även förakt, när du väntade dig säker framgång. Men du ska inte slappna av i dina ansträngningar. Om en avvisar dig, vänd dig till en annan. Förtrösta på att Hjälparen kommer att utföra det verk som är omöjligt för dig att utföra. Tro på alla de välsignade löften som Kristus har gett dig. Arbeta med medkänsla och okuvligt mod, för det måste du göra om du ska lyckas. ”Låt oss inte tröttna på att göra gott. Ty när tiden är inne får vi skörda, om vi inte ger upp.”

i sikte istället för att bli en skugga genom att uttrycka tvivel. Att knota och klaga kommer aldrig att ge rätt intryck av vad Jesus har lovat till alla som vill förtrösta på honom, acceptera hans ord, och bli dess görare.

”Frid lämnar jag efter mig åt er. Min frid ger jag er. Inte ger jag er en sådan frid som världen ger.” ”Gör er inte bekymmer”. ”Låt inte era hjärtan oroas och var inte modlösa.” ”utan låt Gud i allt få veta era önsknings genom åkallan och bön med tacksägelse. Då skall Guds frid, som övergår allt förstånd, bevara era hjärtan och era tankar i Kristus Jesus.” Låt Kristi frid regera i era hjärtan.”

”Låt Kristi ord rikligt bo hos er med all sin vishet. Undervisa och förmana varandra med psalmer, hymner och andliga sånger och sjung med tacksamhet Guds lov i era hjärtan.” Kristi lärjunge ska inte ha en bekymrad, ängslig uppsyn, som om han var utan tröst. Kristus sa, ”jag ska inte lämna er faderlösa”.

Det finns i dessa rika löften, det säkra ordet från en som har bevisat hur mycket han älskar och värdesätter människan, och vi borde alltid minnas att vi är Guds medarbetare. Och när vi så är sammanlänkade med Jesus, måste vi visa Kristi ande vid alla tillfällen. Vi får inte bli modlösa eftersom det är sagt om Kristus, ” Han skall inte förtrötts eller brytas ner”.

Oväntade missräkningar kommer. Jesus var ofta bedrövad över folkets hårda hjärtan, och du kommer att ha liknande erfarenheter. Dina vädjanden, dina tårar, dina enträgna böner kan misslyckas att väcka gensvar. Hjärtan är döda i överträdelser och synder. Det verkar inte finnas någon ånger, bara ointresse och motstånd, och från vissa även förakt, när du väntade dig säker framgång. Men du ska inte slappna av i dina ansträngningar. Om en avvisar dig, vänd dig till en annan. Förtrösta på att Hjälparen kommer att utföra det verk som är omöjligt för dig att utföra. Tro på alla de välsignade löften som Kristus har gett dig. Arbeta med medkänsla och okuvligt mod, för det måste du göra om du ska lyckas. ”Låt oss inte tröttna på att göra gott. Ty när tiden är inne får vi skörda, om vi inte ger upp.”