



In hoofdstuk 38 van het boek **Het Grote Conflict**, getiteld **De Laatste Waarschuwing**, wordt beschreven hoe de Sabbat het onderscheidingssteken zal worden in de laatste dagen op aarde. U kunt het hele boek lezen op greatcontroversy.net.

De Drie Engelen Boodschappen zijn te vinden in Openbaring 14:6-12. "Wanneer de Sabbat verbonden wordt met de boodschap van de derde engel, zal er een kracht mee gepaard gaan die ongelovigen overtuigt, en hen krachtig naar voren haalt om staande te blijven, te leven, te groeien en te gedijen in de Heer." - EGW *Getuigenissen* 1:337



Jezus zal zeer spoedig komen

- we moeten ons voorbereiden!

Dit werd geschreven door een Zevende-dags Adventist. Naast de reeds genoemde Bijbelteksten, kunt u ook lezen: Ex. 16:25; Lev. 26:2; Jes. 58:13; Ez. 20:20; Dan. 7:25; Matt. 12:8; Markus 15:42; Luk. 23:54; 4:16; Hand. 13:44.

Gedenk de Sabbatdag

Gedenk de sabbatdag, dat u die heiligt. Zes dagen zult u arbeiden en al uw werk doen, maar de zevende dag is de sabbat van de HEERE, uw God. Dan zult u geen enkel werk doen... Want in zes dagen heeft de HEERE de hemel en de aarde gemaakt, de zee, en al wat erin is, en Hij rustte op de zevende dag. Daarom zegende de HEERE de sabbatdag, en heiligde die.



Exodus 20: 8-11 HSV



De **Heilige Bijbel** leert ons God te eren. Wij behoren Hem elke dag te eren, vooral op de dag die daarvoor apart is gezet. Wij noemen deze dag **zaterdag**, omdat de week in de 6000 jaar dat de aarde bestaat, steeds hetzelfde patroon heeft gehad. In verschillende Zuid-Europese talen wordt zaterdag de Sabbat genoemd.

De sabbat loopt van zonsopgang tot zonsondergang



In hoofdstuk 38 van het boek **Het Grote Conflict**, getiteld **De Laatste Waarschuwing**, wordt beschreven hoe de Sabbat het onderscheidingssteken zal worden in de laatste dagen op aarde. U kunt het hele boek lezen op greatcontroversy.net.

De Drie Engelen Boodschappen zijn te vinden in Openbaring 14:6-12. "Wanneer de Sabbat verbonden wordt met de boodschap van de derde engel, zal er een kracht mee gepaard gaan die ongelovigen overtuigt, en hen krachtig naar voren haalt om staande te blijven, te leven, te groeien en te gedijen in de Heer." - EGW *Getuigenissen* 1:337



Jezus zal zeer spoedig komen

- we moeten ons voorbereiden!

Dit werd geschreven door een Zevende-dags Adventist. Naast de reeds genoemde Bijbelteksten, kunt u ook lezen: Ex. 16:25; Lev. 26:2; Jes. 58:13; Ez. 20:20; Dan. 7:25; Matt. 12:8; Markus 15:42; Luk. 23:54; 4:16; Hand. 13:44.

Gedenk de Sabbatdag

Gedenk de sabbatdag, dat u die heiligt. Zes dagen zult u arbeiden en al uw werk doen, maar de zevende dag is de sabbat van de HEERE, uw God. Dan zult u geen enkel werk doen... Want in zes dagen heeft de HEERE de hemel en de aarde gemaakt, de zee, en al wat erin is, en Hij rustte op de zevende dag. Daarom zegende de HEERE de sabbatdag, en heiligde die.



Exodus 20: 8-11 HSV



De **Heilige Bijbel** leert ons God te eren. Wij behoren Hem elke dag te eren, vooral op de dag die daarvoor apart is gezet. Wij noemen deze dag **zaterdag**, omdat de week in de 6000 jaar dat de aarde bestaat, steeds hetzelfde patroon heeft gehad. In verschillende Zuid-Europese talen wordt zaterdag de Sabbat genoemd.

De sabbat loopt van zonsopgang tot zonsondergang



Wij moeten God eren op de Sabbat. God heeft deze dag juist voor dit doel apart gezet.

Sabbat en schepping zijn zeer nauw met elkaar verbonden. De Sabbat werd ingesteld bij de schepping.

De eerste week op aarde:

Dag 1 Zondag Licht	Dag 2 Maandag Firmament en water gescheiden	Dag 3 Dinsdag Water en land gescheiden. Planten en fruitbomen verschijnen.	Dag 4 Woensdag Zon, maan en sterren	Dag 5 Donderdag Dieren voor de zee en de lucht	Dag 6 Vrijdag Dieren van het veld en kruipende dieren - plus de mens	Dag 7 Sabbat (zaterdag) De Sabbat gezegend en geheiligd als een dag van rust
---------------------------------	--	---	--	---	---	---



Gen.1,3-5 Gen. 1, 6-8 Gen. 1, 9-13 Ge.1,14-19 Gen. 1, 20-23 Gen. 1, 24-31 Gen. 2, 2-4a

God vertelde de mensen dat de Sabbat van de zevende dag de rustdag was tijdens de allereerste week op aarde 6.000 jaar geleden. Het is belangrijk om te bedenken Wie ons geschapen heeft, zodat we weten aan wie we onze dank moeten betuigen.

300 jaar na Christus probeerden de mensen de rustdag te veranderen van Sabbat in Zondag, maar God heeft deze verandering niet goedgekeurd.

Op sabbat.ephatha.dk kunt u meer teksten over de Sabbat lezen, met verwijzingen.



De Wet van God is eeuwig, zoals ook God Zelf eeuwig is. Denk niet dat de Wet alleen voor het oudtestamentische Israël is. Nee, de Wet is voor een ieder, die door God geschapen is.

Jezus wil dat wij bevrijd worden van de slavernij van de zonde, Johannes 8:31-36, daarom moeten wij de Sabbat houden. Bedenk dit - Hij genas op de Sabbatdag, en was de Heer van de Sabbat. Lucas 6:5.

Wij moeten God eren op de Sabbat. God heeft deze dag juist voor dit doel apart gezet.

Sabbat en schepping zijn zeer nauw met elkaar verbonden. De Sabbat werd ingesteld bij de schepping.

De eerste week op aarde:

Dag 1 Zondag Licht	Dag 2 Maandag Firmament en water gescheiden	Dag 3 Dinsdag Water en land gescheiden. Planten en fruitbomen verschijnen.	Dag 4 Woensdag Zon, maan en sterren	Dag 5 Donderdag Dieren voor de zee en de lucht	Dag 6 Vrijdag Dieren van het veld en kruipende dieren - plus de mens	Dag 7 Sabbat (zaterdag) De Sabbat gezegend en geheiligd als een dag van rust
---------------------------------	--	---	--	---	---	---



Gen.1,3-5 Gen. 1, 6-8 Gen. 1, 9-13 Ge.1,14-19 Gen. 1, 20-23 Gen. 1, 24-31 Gen. 2, 2-4a

God vertelde de mensen dat de Sabbat van de zevende dag de rustdag was tijdens de allereerste week op aarde 6.000 jaar geleden. Het is belangrijk om te bedenken Wie ons geschapen heeft, zodat we weten aan wie we onze dank moeten betuigen.

300 jaar na Christus probeerden de mensen de rustdag te veranderen van Sabbat in Zondag, maar God heeft deze verandering niet goedgekeurd.

Op sabbat.ephatha.dk kunt u meer teksten over de Sabbat lezen, met verwijzingen.



De Wet van God is eeuwig, zoals ook God Zelf eeuwig is. Denk niet dat de Wet alleen voor het oudtestamentische Israël is. Nee, de Wet is voor een ieder, die door God geschapen is.

Jezus wil dat wij bevrijd worden van de slavernij van de zonde, Johannes 8:31-36, daarom moeten wij de Sabbat houden. Bedenk dit - Hij genas op de Sabbatdag, en was de Heer van de Sabbat. Lucas 6:5.